

Δημήτρης Βογιατζόγλου †

Δεν προλάβαμε να γυρίσουμε από την Κρήτη, όπου είχαμε παρακολουθήσει μαζί με τον Δημήτρη Βογιατζόγλου ένα ιατρικό συμπόσιο, και μάθαμε τη δυσάρεστη είδηση. Είχε φύγει ξαφνικά από τη ζωή ο αγαπητός συνάδελφος. Ο θάνατος είναι κοινή μοίρα όλων των θνητών και πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με την αναπόφευκτη έλευσή του. Ωστόσο, είναι πολύ δυσάρεστο γεγονός όταν κάποιος φεύγει σχετικά νέος από τη ζωή, και τότε γεμίζει πικρία και θλίψη τους φίλους, τους συναδέλφους και τους συγγενείς.

Ο Δημήτρης Βογιατζόγλου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1977. Το 1980 αναγορεύθηκε διδάκτωρ και το 1981 ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Παθολογία. Ειδικεύτηκε στη Διαβητολογία κοντά στον καθηγητή Ν. Κατσιλάμπρο στο Λαϊκό Νοσοκομείο των Αθηνών και από το 1995 ανέλαβε ως υπεύθυνος τη λειτουργία του Διαβητολογικού Ιατρείου του Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ. Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στη Διαβητολογική Μονάδα του Royal Infirmary στο Manchester, όπου λειτουργεί πρότυπη μονάδα για την αντιμετώπιση προβλημάτων του διαβητικού ποδιού. Είχε ενεργό συμμετοχή στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας για το Διαβητικό Πόδι και συνέβαλε προσωπικά στη συγγραφή της «συναινετικής συμφωνίας» την οποία και μετέφρασε στα Ελληνικά.

Από το 1998 ήταν αναπληρωτής διευθυντής και από το 2004 έγινε μετά από κρίση διευθυντής της Α' Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ. Το 2008 εκδόθηκε το εκ πολλών συγγραφέων σύγγραμμα «Διαβητικό πόδι», στο οποίο



συμμετείχε ως συντονιστής και ως συγγραφέας ορισμένων άρθρων. Βιβλιογραφία του εν λόγω έργου δημοσιεύθηκε σε προηγούμενο τεύχος των Ελληνικών Διαβητολογικών Χρονικών.

Ο εκλιπών, αγαπητός φίλος πολλών από μας, συμμετείχε ήδη από τα πρώτα χρόνια της ΔΕΒΕ με ανακοινώσεις στα ετήσια συνέδρια της και αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη. Είχε λογοτεχνική φλέβα και ευρεία μόρφωση. Ήταν ευθύς, αγωνιστικός, ευγενής και έντιμος. Έφυγε πολύ νέος, ενώ είχε πολλά ακόμη να προσφέρει. Η ΔΕΒΕ συμμετέχει στη θλίψη, συλλυπεύται τους οικείους του και αισθάνεται ότι η Διαβητολογική Κοινότητα της χώρας μας έχασε έναν αγαπητό και πολύτιμο φίλο, αλλά και οι αισθενείς του τον εξαίρετο γιατρό τους.

Από τη διεύθυνση σύνταξης της ΔΕΒΕ

Δημ. Θ. Καραμήτσος