

Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Έτος 20ο - Νοέμβριος 1998

Έκδοση - Επιμέλεια: Β.Γ. Καραμάνος

Κατά την διάρκεια του 1998 συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια του θεσμού των «Ετησίων Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη» που οργανώνει συνεχώς από το 1979 στην αρχή η δυάδα Π. Χριστακόπουλος-Β. Καραμάνου και στην συνέχεια, υπό την σκέπη της Β' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Β. Καραμάνος. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός σε έμπνευση και εκτέλεση που κάλυψε μια περίοδο που η εικόνα της Ιατρικής και ιδιαίτερα της Παθολογίας, άλλαξε εντελώς. Οι Πάρις Χριστακόπουλος παλαιότερος (ας με συγχωρήσει για την αποκάλυψη της ηλικίας) και ο Βασίλης Καραμάνος, νεώτερος, λειτούργησαν όλο αυτό το διάστημα και αναδείχθηκαν μεταξύ των πρωτοπόρων με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τον ενθουσιασμό με τον οποίο προσπάθησαν να μεταδώσουν στο ακροατήριό τους ό,τι ήξεραν και ό,τι μάθαιναν με αποστολική σχεδόν διάθεση. Όλοι έμαθαν και όλοι κέρδισαν, οι Πάρις Χριστακόπουλος και Βασίλης Καραμάνος και έμαθαν και κέρδισαν περισσότερα.

Αυτό φαίνεται από την τελευταία έκδοση των «Σημειώσεών» τους του 1998 που τις διάβασα, απόλαυσα και ζήλεψα και έννοιωσα την υποχρέωση να γράψω το παρόν σημείωμα. Γιατί ακολουθούν την αρχή που έμαθα, από τους δικούς μου Δασκάλους, υιοθέτησα και εφήρμοσα σε όλη μου την πορεία. Την αρχή του «ό,τι ξέρεις να το λες» ολόκληρο και καθαρό.

Το παρόν σημείωμα θα μπορούσε επίσης να μοιάζει και να είναι ένας σύντομος αλλά ικανοποιητικός επικήδειος. Για όνομα του Θεού. Οι Πάρις Χριστακόπουλος και Βασίλης Καραμάνος είναι ζωντανοί με όλη τη σημασία της λέξης και δημιουργικοί. Το πρόβλημα είναι δικό μου. Επειδή μετά πενήντα χρόνια που θα χρειασθεί επικήδειος γι' αυτούς πιθανώς να μην υπάρχω, βιάζομαι να τους επαινέσω.

Επειδή, τέλος, ο υπογράφων κυριαρχείται από «προθέσεις δασκάλου» εκτιμά ιδιαίτερα την προσπάθειά τους όλα αυτά τα χρόνια. Ο υπογράφων ακόμη ομολογεί ότι ηδονίζεται κάθε φορά που του δίδεται η ευκαιρία να «συνομιλεί» δημοσία μαζί τους (με το δικό του, είναι αλήθεια, τρόπο) γιατί πιστεύει ότι «συμβάλλει» και το μόνο που ζητά είναι να του επιτρέψουν να τους θεωρεί φίλους του και ομοϊδεάτες.

Νικόλαος Παπάζογλου

**Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Συντάξεως**